

- Kun je nergens in geloven?

3. Kan je het zien als iemand gelooft?



- Hoe kan je dat zien?
- Wat zijn uiterlijke kenmerken?
- Wat heb je allemaal nodig om te geloven? Gebedshuis? Kleed? Kruis? Stille? Kaarsjes?
- Wat heb je in huis staan om te geloven?

4. Heb je een God nodig?

- Waarvoor heb je een God nodig?
- Waar helpt God je bij?
- Wat zijn rituelen bij geloven?
- Kun je ook rituelen hebben als je niet in een God gelooft? (Kerst, Suikerfeest, etc)
- Wat is bijgeloof?

5. Waar geloof jij in?

- Refereren aan de vorige vragen in welke verschillende vormen je allemaal kan geloven
- En wat heb jij nodig bij jouw manier van geloven?
- Als je nergens in geloof heb je dan rituelen?

6. Wat geeft jou troost?

- Welke verschillende vormen van troost bestaan er?
- Hoe weet/zie je wat iemand anders nodig heeft aan troost?

4. Omgaan met verschillen

We hebben nu in de klas al veel verschillende gedachten gehoord over geloven.

In de wereld zijn er veel verschillen.

Sommige mensen zijn gelovig, anderen niet en daardoor ontstaan er soms conflicten.

Omdat mensen niet altijd begrijpen dat mensen heel verschillend kunnen denken en geloven.

Door die conflicten kunnen er zelfs oorlogen ontstaan.

Wat vinden jullie daarvan?

Hoe kunnen we met al die verschillende geloven op de wereld leven?



De wereld is één grote 'verschillende gedachtenbol'.

Ook in deze stad zijn veel verschillende gedachtes.

Op deze school, en zelfs in deze klas denken we allemaal al op een andere manier.

Dat hebben we net gehoord.

Hebben jullie het weleens gehad over die verschillen?

Of hebben jullie er weleens (net als de grote mensen waar we het net over hadden) ruzie over?

Hoe kun je samen spelen als je allebei ergens anders in gelooft?

5. Kaarten in enveloppen

Wij zijn razend nieuwsgierig naar hoe iedereen hierover denkt.

Daarom zouden we heel graag jullie 6-minuten kaarten ontvangen.

Omdat je soms ergens op een bepaalde manier over denkt, maar door in gesprek te gaan met andere mensen weer nieuwe ideeën kan krijgen.

Als je jouw kaart met ons wil delen, mag je die in de envelop stoppen en dan kunnen jullie die aan de acteurs van de voorstelling geven.



Heel veel plezier bij de voorstelling *Fos, die Bob bedacht, die de wereld bedacht!*

er zit een grote envelop in de doos